

Boekentips Februari

Dirk de Dappere en de Prinses van Aanstel

AK – vanaf 4 jaar



Als er gevaar dreigt, wil prinses Annabel het liefst gered worden door Dirk de Dappere, de dapperste ridder van het land. Maar is prinses Annabel wel echt in nood elke keer dat zij een noodoproep stuurt? Prentenboek met kleurrijke, grappige tekeningen.

Troon zoekt Kroon

avi m4 – vanaf 7 jaar



Bewerking van dertien bekende sprookjes tot een dik sprookjesboek om zelf te lezen voor jonge lezers op leesniveau AVI-M4: De drie spinsters, Roodkapje, De zeven raven, Prinses op de Erwt, Blauwbaard, Ali Baba, De schone en het beest, Hans en Grietje, De wolf en de zeven geitjes, Vrouw Holle, De nieuwe kleren van de keizer en Klein Duimpje. Tussen de verhalen staan woordspelletjes, taalgrapjes, rijmpjes en zoekspelletjes.

De Ander & De Een

A vanaf 6 jaar



Muis en Eekhoorn bespreken hoe ze de notenvoorraad het eerlijkt kunnen verdelen. Olifant en Varken filosoferen over de kleuren van de lucht. En Meeuw en Makreel bedenken hoe ze de wereld beter kunnen maken. Acht licht filosofische dierenverhalen over vriendschap, delen en rekening houden met elkaar. De poëtisch geschreven dierenverhalen met mooie observaties van de dieren doen denken aan die van Toon Tellegen. De inleiding is een gedicht van Herman van Veen, met in het nawoord een mooie variatie erop, waarin wordt beschreven dat iedereen anders is en daarom alles op zijn/haar eigen manier doet.

De jongen onder water

B vanaf 9 jaar



Timon Titus (9) heeft nog nooit gezwommen, omdat het van zijn moeder niet mag. Als hij het stiekem toch probeert, draait het uit op een fiasco. Maar ook ontdekt hij dat er een groot familiegeheim is, dat zijn leven op zijn kop zal zetten.

Met illustraties van Benji Davies (de kleine walvis)

Het mysterieuze horloge van Walker en Dawn

C vanaf 12 jaar



In 1904 bestellen vier vrienden uit het zuiden van de VS uit een catalogus een revolver. In plaats van de revolver krijgen ze een oud kapot horloge toegestuurd. Als blijkt dat er een prijs uitgelooft is voor dit horloge, besluiten ze naar Chicago te gaan om die op te halen. Zo begint een spannende reis... 'Een ouderwets en lekker geschreven kinderboek om je helemaal in te verliezen, waarin vooral de karakters van de kinderen ijzersterk zijn uitgewerkt. Ze vertellen allemaal een deel van het avontuur ... Kinderen van vlees en bloed die je vanaf de eerste bladzijde wel in het hart moet sluiten. Gelukkig is het boek niet onopgemerkt gebleven, het won de Andersen Award 2017. ' *recensie op jaappleest.nl*

Een wereld vol ontdekkingen

J vanaf 11 jaar



Waarom duurde het zo lang voor het wiel werd uitgevonden? Wie is nou écht de uitvinder van de gloeilamp? Wie is intelligenter - een mens of een computer? Hoe zou ons leven eruitzien als onze voorouders niet hadden ontdekt hoe ze ijs moesten bewaren, of tijd konden meten, of als de verbrandingsmotor nooit was uitgevonden?

Vrolijke, verrassende en verbijsterende uitvindingen en ontdekkingen die de wereld veranderden

In dezelfde serie: 'over alles' en 'een wereld vol steden'